

# Dagbog fra Falster 2011

*Klara Toft 394, Sigrid R. Poulsen 324,  
Kristine Dahl 396, Freja Restorff 285*

## **Mandag d. 27. juni**

I dag ankom vi til campingpladsen, fyldt med glæde og spænding – med alle vores tunge tasker (og kufferter) ☺ Vi fik alle pakket ud / flyttet ind i vores telte. Vi fik rodet det hele godt til og gjort det hyggeligt.



Så ventede vi alle utålmodigt på at komme på stranden i det skønne vejr (+26 grader og sol!) og smurte os ind i solcreme – især Ida, der fik en kæmpe klat af Alma... Vi nød stranden, der var skøn. Vandet var dog lidt koldt, så det var vi ikke længe i. Til gengæld nød vi Freja's sandmassage og det med at spille beachvolley.

Bagefter nød vi et skønt varmt bad (5 kr. for 3 min.) og fik tøjet på igen. Smukkesering i teltet, med neglelak og det hele ☺

Resten af eftermiddagen gik med at hygge med tøserne i nabotellet. Vi sladrede og havde tøse fnidder om drengene fra vores årgang. Bagefter fandt vi ud af at det ikke er så smart i et telt – alle andre kan nemlig høre alt, selvom man føler sig lukket inde – MEGA pinligt!

Det skal dog kommenteres, at Klara er mega lækker og at Freja har fået et myggestik! Nu er vi lidt trætte og gider ikke høre mere på Alma og tøserne der larmer i nabotellet (noget med Lucas H ☺) Klokken er mange – sov godt!

## **Tirsdag d. 28. juni**

*I dag er det Idas fødselsdag, hurra, hurra, hurra!*

- sang vi for Ida kl. 7.30 efter at vi selv vågnet kl. 7 og skulle få vækket Sigrid, der for en gangs skyld ville sove længere...

Efter sangen gik vi op og hentede vores morgenbrød vi bestilt i går aftes og købte ind til morgenmad - det blev rigtigt lækkert!



Så blev det lavet strandtur i det gode vejr, vi ville alle derned i varmen. Det var rigtigt lækkert! De fleste af os tog et koldt bad bagefter – det er også skønt!

Efter frokosten, tog vi med Peter på shopping tur til Nykøbing. De har masser af gode forretninger med sommer udsalg! Vi havde fået en opgave til købe en gave til Ida fra klubben – det var lidt svært, da Ida var med – men med lidt tøse list lykkedes det. Vi fandt en rigtig sød bluse med striber stropper der bindes på ryggen.

Inde i Nykøbing passede vi på at købe ind til aftensmaden – burgere – de blev meget bedre end McD's!!! Efter aftensmaden blev der aftentur til stranden og hygge – vandet var rigtig dejligt!!

Bagefter var det samling, hvor Thomas hold tale og Benny spillede guitar når vi alle sang 'Happy Birthday' for Ida. Vi fik lov til at give gaven – hun blev meget glad



(selvom hun syntes det var lidt pinligt). Bagefter fik vi alle 'Louis P On Tour' t-shirts, de var grønne i år. Super, så kan vi skrive autografer på dem i morgen!

Nu siger Peter, at vi skal sove. Men, vi har glemt at fortælle det bedste med turen til Nykøbing... Slikbutikken! Den har bare ALT – og så var det billigt!!! Sov godt!

### ***Onsdag d. 29. juni***

I morges sov vi alle meget længe. Klara og Sigrid satte sig udenfor teltet, når vi vågnede kl. 8.15 – og det var helt stille i lejren! De var søde og hentede morgenbrødet til os alle.

I det skønne vejr, startede vi på stranden og soledede.

Nogle af os spillede også Beachvolley.

Det var planlagt, at vi skulle cykle til Marienlyst og spille minigolf – men det var der tre andre grupper der også ville. Derfor valgte alle at blive hjemme på Campingen – medens Freja var heldig og kunne komme med på cykelturen! Hun fik endda lavet en hole i one på hul 3 og havde en rigtig god tur! Vi andre var nede på stranden igen efter frokosten. Der lavede vi sandmassage, et er dejligt! Når vi badede, nød vi de store bølger der var i dag! Ulempen med pålandsvinden var dog, at man skulle igennem et tangbælte, så det var tang over det hele – også i bikinien ☺ Når Freja kom hjem fra cykelturen, gik vi alle til trampolinerne. Freja tog mange billeder medens vi lavede saltoer.



Vi købte ind til vores aftensmad, i dag koteletter med barbecue cut pommes med salat og hvidløgsflutes. Det smagte meget godt (bedre end i går), men salaten var lidt kedelig (med vilje, vi sparede på pengene/ingredienserne).



Efter maden hoppede vi på hoppepuden. Hyggesnak i teltet med slik. Mathilde og Natasha lavede en sjov video, hvor vi læste op af de dameblade Freja havde købt.

Nu er vi trætte og vil gerne sove lidt tidligere end i går. Peter skal bare få pigerne i nabeteltet til at holde op med at snakke højt om Oliver og de andre drenge 😊

Sov godt!

### **Torsdag d. 30. juni**

I dag hentede Klara og Sigrid morgenbrødet, fordi de andre var for dovne! (*Thomas sidder og synger lige nu – fnis 😊*) Efter vi havde spist, legede vi Kaj&Andrea og orm, medens Freia filmede. Klara var orm. (*Kristiane sover – NOT!*)

Vi tog med Peter til Marienlyst og spillede minigolf medens Freja var i Nykøbing sammen med 6. klasserne. Efter minigolfen, købte vi is – som vi selv fik blande/lave. Gæt om det kunne være meget på 😊

Da vi kom hjem, spiste vi frokost. Freja gik ind til 6. klasserne i deres telt og lagde makeup på 'Mus' og 'Dig' der er dreng. Imedens kørte vi i trailer og hjalp de voksne (*Mette har lige kommet kuglepennen op i næsen. Mmm... Lækkert!*)

Når vi var færdige med at køre grej var det tid for aftensmaden. Når det nu var sidste aften, skulle vi spise i cafeteriet. Efter vi havde spist, fik vi lov til at skrive på dugen – en hilsen til kokken og tjeneren – de var rigtigt søde!!

Nu var det tid til hygge. Vi snakkede med 'Dig der' drengen, Mus, Børge og Svend nar ja og Buster. Vi stjal de voksnes plads og lavede the. Da de voksne kom ned fra cafeteriet skulle vi op og børste vores bisser, skulle vi i seng (ups, der kom en 'babe' snak 😊) Nå, videre: Så skulle vi skrive dagbog. Vi skrev også på Mettes bluse og på hendes arme. Og vi fik ♥ og hilsner på armene og i hovedet.



XO XO

Mette 😊

Kan I sove godt?

I er sku' herlige tøser!



I lige måde Mette

☆ Vil aldrig glemme jer! ☆



## *Fredag d. 1. juli*

Om sidste dag er det desværre ikke skrevet noget, men efter en fælles morgenmad blev alle teltene slået ned og al bagagen slæbt op til parkeringspladsen. De sidste rester af lommepengene blev brugt hos købmanden - proviantering til hjemturen eller gaver???

Efter at ha hoppet lidt på hoppepuden og leget, sagt farvel til hunden og andre nye venner, så kom bussen og hentede os kl. 11

Turen hjem gik godt - og både medlemmer og forældre var glade for at se hinanden igen efter fem skønne og solrige dage ☺

På de næste sider kan I se lidt flere billeder fra kolonien.....











